

Förteckning över breven i volym 1

Brevmottagare	Avsändare	År och antal
1 Hammarskjöld, Carl Åke, kammarjunkare (1768-1848)	Carlsson, A(xel) G(abriel), med.lic., senare stadsläkare (1804-1888; identifieringen osäker), Sthlm.	1833 (1)
	Dimander, Anders, tobaks- fabrikör, stadsmajor, Sthlm (1778-1857)	1833 (1)
2 Meurling, Carl, kyrkoherde	Dito	1833 (4)
	Hammarskjöld, Carl Åke	1833 (3)
3 Meurling, Carl Peter, senare kapten, godsägare	Meurling, Carl, kyrkoherde	odaterat (1)
4 Av David Davidsson Pontin till kyrkoherde Charodotes Meurling översända brev (jämte följeskrivelse 1877);		
Pontin, Catharina Elisabeth, f. Meurling (1745-1792)	Malmström, Clara (1744- 1825), g m kyrkoherde Olof Meurling i Södra Vi	1785 (7)
Pontin, David, prost, Häger- stad (1733-1809) samt dennes	Meurling, Carl Magnus, kronolänsman i Norra Tjust	1785 (1)

hustru Cath Elis P	(1723-1804)	
	Meurling, Mårten Gustaf,	1785 (6)
	docent	
	Meurling, Pehr, d ä,	1784 (1)
	kyrkoherde	1785 (5)
		odaterat (2)
	Meurling, Pehr, d y,	1785 (2)
	kyrkoherde	
”Käraste Farbror” x)	Meurling, Per, x) student,	1785 (3)
	senare förvaltare på Kristinehof,	
	frälsekamrer (1757-1835)	
	Pontin, Maria Magdalena,	1785 (1)
	f Meurling, g m kyrkoherde	
	M C Pontin i Torpa	
	Reuselius, Johan, v pastor,	1785 (1)
	senare kyrkoherde i Gärdserum	
	(1751-1798)	
	Westia, Johanna, g m Pehr	1785 (2)
	Meurling d ä	odaterat (1)
5 Meurling, Pehr d y, kyrko- herde	Asker, Jonas, borgmästare i Jönköping (1783-1836)	1825 (1)

Lindblom, Jacob, biskop,	1794 (1)
senare ärkebiskop (1745- 1819)	1816 (1)
Törner, Johan Peter, pro- fessor, andre direktör vid kungl teatern, överste, (svåger till Per M d y; 1768- 1844)	1804 (1)

x) Här aktuella tre brev från 1785, undertecknad Pehr Meurling, antogs först härröra från Pehr Meurling d y. Handstil och namnteckning avvek dock i hög grad från dennes. Även innehållsmässigt stämmer breven inte in på den sistnämnde. Av breven framgår nämligen att brevskrivaren tänkte sig undergå prästexamen i Linköping och ev. tidpunkt för prästvigningen, Kristi Himmelfärdsdag, diskuteras också. Det framgår vidare att vederbörande väntar sig stöd och hjälp av adressaten. Pehr Meurling d y prästvigdes redan 1775, alltså tio år tidigare.

Ett av breven är daterat Hult den 2 april 1785. I slutet av brevet omtalar brevskrivaren att han ”med aldra första (skall) resa up” (d v s till Linköping; de två följande breven är skrivna därifrån) och då skall passera Hägerstad, där David Pontin var kyrkoherde. Det heter vidare i brevet: ”Mina föräldrar som synes nog tysta öfwer al den hjälp jag af min Farbror och Faster haft bedja lika fult af lika upriktiga och öma hjertan helsa min Farbror och Faster...”. Brevet är uppenbarligen skrivet i brevskrivarens föräldrahem. På grund av dessa uppgifter har Pehr Meurling identifierats som en av sönerna till komministern Barthold Meurling i Asby församling, bosatt i kommistergården Västra Hult. Att vägen till Linköping från Asby lätt kunde tas över Hägerstad stämmer även.

Barthold Meurling (1721-1788) var son till prosten i Hult, Nils Meurling, som i sin tur var bror till Pehr Meurling d ä. David Pontin och hans hustru kunde sålunda inte i egentlig mening vara farbror och faster till Pehr Meurling, men beteckningen anger väl i detta fall endast att det var fråga om äldre släktingar.

Prästexamen avhölls den 3-4/5 1785 i Linköping, men Pehr Meurling återfanns inte bland prästkandidaterna, varför man får anta, att han av någon anledning dragit sig ur spelet. Han hade 1780 inskrivits vid Uppsala universitet och bör alltså ha kunnat ha ett tillräckligt antal studieår bakom sig för att fem år senare undergå prästexamen. Att han verkligen tänkt sig avlägga prästexamen framgår av de båda breven från Linköping daterade april 1785 resp. 29/4 1785. I det förstnämnda berättar Pehr Meurling att han besökt alla lektorerna och "intet haft stort nöje af dem och de intet af mig". Han nämner särskilt lektor Wallenberg och omtalar att han fått Kristi Himmelsfärdsdag (5/5) till predikodag "efter aftonsången i Storkyrkan". Han noterar också att biskopen skall vara noga och ber om Guds hjälp "genom denna frätande skiärseld". Av brevet den 29/4 (en fredag) framgår än mer hans oro inför den kommande examen. Han framhåller att dagarna är både för långa och för korta. För korta för att "fatta alt hwad som fordras, och långa nog för at plågas och oroas emellan hopp och förtwiflan, så jag tror at en månad till vore tillräckligt för mitt lif, och den tiden kunde jag knappast uthärda...". Han nämner att han tenterat hos "Fröling" och att de på lördag "lärer... få skrifwa och om mandag och tisdag (2-3/5; examen kom uppenbarligen att förskjutas med en dag) blir de hetaste dagar jag någon sin haft och knappast lärer få". Han önskar att "farbror" skulle vara närvarande och omtalar även att han bett att få komma till dennes "station" (som adjunkt). Detta skulle även vara en fördel för honom då farbrodern på så sätt kunde bli hans "handledare i ämbetet". Man hade gillat förslaget, men önskat att farbrodern skulle skriva till konsistoriet härom.