

## SENSUS ORGANISATION OCH VERKSAMHET

### **GRUND, VERKSAMHETSIDÉ OCH IDENTITET**

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirkelar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

Angelägna målområden i Sensus identitet är bildning och kultur samt rättigheter, hållbarhet, livsfrågor och relationer.

### **VERKSAMHET**

Verksamhet arrangeras över hela landet och är tillgänglig för var och en som vill delta. Ämnesutbudet är omfattande, från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar.

I Sensus verksamhetsberättelse för 2003 och 2004 kan man under rubriken ”Organisation med historiska rötter ritar om folkbildningskartan” läsa följande:

”Sensus studieförbund har nu sina rötter i tre studieförbund: KFUK-KFUMs studieförbund bildat 1929, Sveriges Kyrkliga Studieförbund bildat 1930 och Tjänstemännens Bildningsverksamhet bildat 1935. Genom denna bakgrund kan vi stå för en intressant förändring i folkbildningsvärlden. Här finns samarbete med och mellan såväl kristna och muslimska organisationer som humanitära och fackliga sådana, men här finns också en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de globala rättvisefrågorna.”

### **ORGANISATION**

Organisatoriskt är Sensus uppdelat i sex regioner som i sin tur har verksamhet i så gott som samtliga svenska kommuner. Ett riksförbund svarar för nationella frågor.

### **MEDLEMSORGANISATIONER**

I förbundsstyrelsen och i de regionala styrelserna sitter representanter från Sensus medlemsorganisationer. Sensus har drygt 30 medlemsorganisationer på riksnivå, varav Svenska kyrkan är den ojämförligt största, och långt fler på regional nivå. Sensus medlemsorganisationer har ett direkt inflytande över studieförbundet genom rösträtt vid Sensus stämmor på den nivå organisationen är ansluten. Kriterierna för att bli medlemsorganisation finns beskrivna i Sensus stadgar. Ett grundläggande krav är en demokratisk struktur. För medlemskap på riksnivå krävs att organisationen är rikstäckande, dvs verkar i hela landet.

### **MENTOR FÖR NYA STUDIEFÖRBUND**

Två nya studieförbund har växt fram inom Sensus, Ibn Rushd som blev självständigt 2008 och Kulturens som blev självständigt 2010.

## DE TRE STUDIEFÖRBUNDEN FÖRE FUSIONERNA

### **SVERIGES KYRKLIGA STUDIEFÖRBUND, SKS**

Ett antal kyrkliga ungdomsorganisationer valde 1930 att på initiativ av bland andra Svenska Kyrkans Diakonistyrelse och tillsammans med andra kyrkliga organisationer bilda ett studieförbund. Biskoparna stödde idén, bland annat för att närma Svenska kyrkan till folkrörelserna och deras arbetssätt.

Namnet blev Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund, vilket 1947 ändrades till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS.

Under 1960-talet frigjordes studieförbundet från kyrkan och blev en självständig organisation.

Som medlemsorganisationer tillkom med åren Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal organisationer med humanitär och social inriktning.

I januari 2002 togs namnet Sensus studieförbund.

### **KFUK-KFUMS STUDIEFÖRBUND**

KFUK-KFUMs studieförbund grundades 1929 med syfte att främja studiecirkelarbeta och annan kultur- och bildningsverksamhet inom de båda organisationerna KFUK och KFUM. Från 1957 samarbetade man med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieförbund, bildat 1948, för att tillsammans få tillräckligt mycket verksamhet för att kunna vara berättigad till statsbidrag. 1978 gick studieförbunden ihop.

Medlemmar i studieförbundet var KFUK-KFUM-rörelsens olika organisationer i Sverige samt EFS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Verksamheten som byggde på ett engagemang för och från unga människor, var mycket nära knuten till medlemsorganisationerna på klassiskt folkrörelsevis.

Organisationerna blev medlemmar i Sensus vid samgåendet.

### **TJÄNSTEMÄNNENS BILDNINGSVVERKSAMHET, TBV**

Tjänstemännens Bildningsverksamhet konstituerades den 4 juli 1935 som ett studieförbund bildat av De anställdas Centralorganisation (Daco), en föregångare till TCO.

Föreningskunskap blev ett huvudämne för att medlemmar och förtroendevalda i de fackliga tjänstemannaorganisationerna skulle få fördjupad insikt om organisationsverksamhetens förutsättningar och mål. Förutom detta organiserade man också studieverksamhet i kommunalkunskap och i sociala och ekonomiska frågor.

När dagens TCO bildades 1944 blev TBV centralorganisationens studieförbund. Med tiden växte TBV till att bli en viktig del av den svenska folkbildningen. Man anordnade tidigt kompetensutvecklande kurser, vilket var en utveckling av folkrörelsetraditionen. TBV var bland annat med och formade den svenska vuxenutbildningen både på gymnasie- och universitetsnivå. År 1948 anordnades de första universitetscirkelarna. Studiecirkeln som pedagogisk modell visade sig fungera bra även för högre studier.

TBV kom även att genomföra uppdragsutbildning, vilken inte var berättigad till statligt stöd. Detta ledde till omorganisationer och upprättande av olika dotterbolag.

TBV fick så småningom ekonomiska problem, och flera av medlemsorganisationerna lämnade TBV under 1990-talet.

TBVs medlemsförbund TCO och ett antal av dess fackförbund, valde 2004 i samband med samgåendet att bli samarbetsparter till Sensus.