

Dokumenten hittade i den gamla statarbostaden på Skälby gård i Vaksala

Min bror, Stig Andersson, och jag, Maj-Britt Lindahl, ärvde statarbostaden efter vår far, Evert Andersson (född i Vallentuna 1909, död i Uppsala 1975).

Mamma och pappa använde bostaden som sommarställe. Min bror inredde tidigare förrådsutrymmen till sommarbostad åt sig och sin familj. När båda våra föräldrar var döda, blev hela bostaden hans sommarställe och en av hans fritidssysselsättningar. Men vi förblev båda ägare.

Min far, Evert Andersson, hade i sin tur ärvt bostaden av sin far, Emil Andersson på Säby gård i Vallentuna. Han var född 1882 och dog 1960.

Han ärvde Skälby gård efter sin syster, Vilhelmina Wahlström och hennes make August Wahlström. Deras födelse- och dödsår har jag inte och sedan några år finns inte graven och gravstenen på Vaksala kyrkogård kvar.

De brukade gården och bodde i huvudbyggnaden tills de blev gamla och inte längre orkade med arbetet. Då arrenderade de ut gården och bosatte sig i den gamla statarbostaden, en halv kringbyggd gård med trädgårdstäppa. Där fanns inga moderniteter utom elektricitet, inget indraget vatten, enbart torrdass. Under kriget hade man karbidlampor för att se i mörkret och i trädgården hade man kaniner för att ha mat, det minns jag.

En liten byväg gick förbi huset och på andra sidan av den fanns en stor gammal fruktträdgård som jag minns att August och Vilhelmina hade som sin när de arrenderade ut resten av ägorna.

Efter min brors död sålde vi statarbostaden. Före försäljningen gick vi för första gången igenom hela huset och i det sammanhanget hittade jag dokumenten.

Det fanns också en gammal skifteskarta men den gav jag till dåvarande ägaren till Skälby gård. Jag minns inte nu vad han hette, Anders Någonting. Enligt vad han sa ramade han in den och satte upp i huvudbyggnaden där han bodde.

Uppsala den 20 augusti 2016

Maj-Britt Lindahl